

Tranceparant

Waar is mijn Ziel?

Wie ben ik? Die vraag zul je jezelf zeker hebben gesteld. Maar je weet ook dat die vraag niet te beantwoorden valt. Je bent immers niet alleen degene die je met je vijf zintuigen waar-neemt. Nee, er is teveel onzichtbaars waarvan we weten dat het wel bestaat. Denk maar eens aan al je gevoelens en talenten. Waar zitten bij jou je liefde, vertrouwen, geloof, angsten en herinneringen? Ongrijpbaar en toch ZIJN ze er. Hetzelfde geldt voor je ZIEL, je diepste wezen. Wat weet jij daarvan? Wat weet jij van het allerbelangrijkste deel van JeZelf? Of nog sterker: Wat weet jij van JeZelf? Want jij bent je ziel!

Toch is het mogelijk om kennis te maken met je ziel. Te ervaren wat jouw ziel met jou wil. Waarom jouw ziel je hier op aarde juist die dingen laat beleven die jij beleeft. Wil jij de wereld van de ziel ontdekken? Weten wat jouw ziel voor jou kan doen? Maak dan een reis naar de wereld van de ziel, naar het leven tussen levens.

Wat ben ik NIET?

Probeer je eens voor te stellen dat je alles verwijderd wat jij NIET bent. Alles weg te gooien wat niet wezenlijk bij jou hoort. Alles af te strepen wat NIET een specifiek kenmerk van jou ALLEEN is. Probeer het eens en vraag je bij alles in je leven af of je het kunt missen zonder jezelf kwijt te raken.

Het antwoord op deze vraag lijkt ingewikkeld, maar is eigenlijk heel simpel. Je hoeft de vragen hierboven alleen maar om te draaien. Wat ben jij wel? Wat hoort wezenlijk bij jou? Wat is een specifiek kenmerk van jou alleen? Je kunt er kort of lang over nadenken, er is maar één antwoord mogelijk: je ZIEL! Want wat je in je leven ook allemaal vergaart aan bezittingen, ervaringen en lessen, alleen je Ziel blijft over. Als een kapitein die vele malen van schip wisselt is je Ziel de enige die door vele levens en

eeuwen heen dat onvervreemd-bare stuk van jouzelf zal blijven. En als een kapitein bepaalt jouw Ziel ook de vaarroute die jij door al die levens zult moeten gaan. Alleen jouw Ziel kent het doel van jouw reis en zal zorgen dat jij er, via welke route dan ook, zult komen. Ook bij storm en tegenweer.

Jouw spirituele reis

We zijn allemaal op reis. Maar wiens reis is het eigenlijk? Wie loopt regelmatig een nieuwe haven binnen om van schip te wisselen, een tijdje uit te rusten en vervolgens opnieuw op reis te gaan? Ook hier kun je alleen maar antwoorden: mijn Ziel. Tenzij je niet in een Ziel gelooft. Maar wie is het dan die twijfelt?

De reis is onzeker en lang niet altijd gemakkelijk. Gelukkig kun je vaak terugvallen op ervaringen die je tijdens eerdere reizen hebt opge-

All-1 Centrum voor bewuster zijn



Poeldijkseweg 45
2681LV Monster
0174 - 289711 / 0613393433
www.all-1.nl / info@all-1.nl

Michel Newton

“Deze uitgave van Tranceparant is gewijd aan LBL oftewel Leven tussen Levens. Deze methode is ontwikkeld door Michael Newton, die hierover twee bestsellers schreef. Ook gaf hij cursussen, waarvan Lowie er in 2004 een volgde. Sindsdien begeleidde Lowie honderden reizigers op hun reis naar de wereld waar onze ziel vertoeft tijdens het leven tussen levens.

No cure, no pay

Werken aan jezelf, bewuster worden kost geld. Voor sommigen is het zelfs heel veel geld. Als je het uitgeeft wil je natuurlijk waar voor dat geld. Wil je naar een vorig leven, dan moet je er ook komen. Wij begrijpen dat en gelukkig leert onze ervaring dat het in bijna 100% procent ook gebeurt. Mocht het bij jou toch niet gaan, dan betaal je niets voor het consult.

Een fantastisch geschenk

Hoe zou jij het vinden als je ploteling een treinkaartje naar een vorig leven kreeg? Geen uitstapje naar Mallorca of een beauty-instituut maar een reisje in de diepte van jeZelf? Een onvergetelijke reis, die je ook nog eens vertelt waarom jij bent zoals je bent?

Geef eens een **GESCHENKBON** naar een **Vorig Leven** CADEAU! Mooier kun je iemand zeker niet verrassen. Ga hiervoor naar

www.all-1.nl.

Spiritualiteit in de Praktijk

“Wat is Spiritualiteit? Niemand die daar een eenduidig antwoord op kan geven. Want iedereen heeft zijn/haar eigen spirit-ualiteit. Toch is één ding zeker. Het gaat namelijk om de “Spirit” en voor ons is dat de Ziel, dat onlosmakelijke stuk dat ons nooit verlaat. Hij is als de lucht in een ballon. Zonder lucht geen ballon. Zonder Ziel geen ik. Wat is Leven? Opnieuw is geen eenduidig antwoord mogelijk. Maar opnieuw is één ding zeker: Leven is de weg van de Ziel door vele levens heen. Op weg naar? Ja, dat is net iets teveel gevraagd!



Neeltje van den Hoek



drs. Lowie de Bie

Maak een spirituele reis naar de wereld van jouw Ziel. Lees alles op www.leventussenlevens.nl.

Leven tussen Levens

daan. In de loop der levens leer je steeds meer bij en word je langzaam een echte zeerot. Toch is je ervaring lang niet altijd voelende om ongeschonden je reis te volbrengen. Daarom is het ongeloflijk belangrijk dat er LOODSEN zijn. Gidsen die je bijstaan, leren, beschutten en corrigeren als je de verkeerde kant dreigt op te gaan. Jouw Ziel en je Gidsen wijzen jou de juiste richting en begeleiden je op je spirituele reis.

Wil je meer Weten?

Stel je voor: je vaart midden op zee en weet niet precies waarheen. Hoe moet je varen? Je weet te weinig van het weer, de stroming en de diepte van de vaargeul. Logisch dat je dan onzeker bent. Maar hoe zou het zijn als je op zo'n moment eens met een uitstekende loods zou kunnen overleggen? Als je van andere ervaren zeelieden te horen kreeg wat je het beste kunt gaan doen? Ze zijn er, die ervaren gidsen en helpers! Je kunt ze ontmoeten en ze zullen je met raad en daad terzijde staan.

Bijzondere sessies

Eenmalig naar Vorig Leven

In navolging van het KRO-programma "Wie was ik?" kan ook jij bij Lowie een reis maken naar een Vorig Leven. De sessie wordt in beeld en geluid (DVD) opgenomen. Duur: ca. 1.30 uur
Kosten: € 100,- (incl. DVD)

Ge"channel"de tekst

Zit je met een probleem of heb je vragen? Wil je advies en kracht van "Boven"? Neeltje gaat in Trance en zet, op basis van jouw vragen, met automatisch schrift een tekst voor je op papier. Geïn-

De reis van de Ziel

Maak een reis naar het wereld van de Ziel, naar de "plaats" waar je ziel verkeert als ie "even" niet op aarde is. Maak een reis naar het leven tussen levens. Daar krijg je antwoord op je meest urgente levensvragen. Daar neem je een kijkje in je Ziel en ontdek je wat voor jou NU het allerbelangrijkste is om je levensweg te vervolgen.

Hoe gaat zo'n reis?

De reis naar de wereld van de Ziel gaat altijd via een vorig leven. Je gaat dus eerst terug in de tijd, beleeft een leven en sluit dit af. Van daaruit ga je naar die andere wereld. Daar zul je hoogstwaarschijnlijk kennis maken met je Gids(en) en contact maken met overleden Zielen die je in dit leven hebt gekend. Je zult er veel leren over jezelf en raad krijgen over hoe je het beste verder kunt gaan. Daarnaast ontvang je vaak genezing en energie. Ook in deze wereld heeft iedereen zijn/haar eigen ervaring. Maar dat deze verWONDERlijk zal zijn staat vast!

spireerd door jouw gidsen en haar eigen gids, krijg je een verrassend en diep-zinnig advies. De woorden zélf werken al heel helend.

Opdracht telefonisch of email.

Kosten: € 80,- (ca. 3 - 5 A4)

Leven tussen Levens - LBL

Tijdens deze Spirituele Regressie ga je naar de wereld waar jouw ziel vertoeft tussen twee levens. Je ontmoet je gids, overledenen en andere zielen. Je krijgt HET antwoord op vele vragen en oude wonden worden vaak geheeld. Waarom is je leven gelopen als het liep?

Duur: 3 - 5 uur

Kosten: € 200,- (incl. DVD)

Lezingen

Zijn er onderwerpen op de website of in Tranceparant die voor anderen interessant zijn? Wij houden er lezingen over. Ook bij jou.

Duur: in overleg

Kosten: in overleg

Therapieën

Individuele sessies

Met behulp van diverse therapeutische technieken en (diepe) trance werken aan je problemen!

Duur: 1,5 uur, meerdere consulten

Kosten: € 90,- p/c (incl. DVD € 100,-)

Spiritueel consult

In een persoonlijk consult maakt Neeltje contact met jullie gidsen en werkt zij met energie. Vaak wordt vantevoren een korte spirituele tekst op papier gezet.

Duur: 2 uur

Kosten: € 90,-

Ongenode gasten

Veel mensen hebben, zonder het te weten, vreemde energieën, entiteiten of dolende zielen bij zich. Ze kunnen je leven verpesten. Samen brengen wij ze naar het Licht!

Duur: 1,5 uur

Kosten: € 100,-

Een dag met Neeltje en Lowie

Na een intakegesprek met z'n drieën wordt bekeken welke aanpak die dag zal worden gevolgd. Zeer diep en intensief!

Duur: 9.30 - 17.30 u

Kosten: € 350,- (incl. lunch & dvd)

Partner therapie

Als je samen wilt veranderen om je relatie te redden of te verbeteren staan wij samen voor jullie klaar.

Meerdere consulten van 1,5 uur

Kosten: € 100,- per consult

Kijk ook op www.tranceparant.nl of www.all-1.nl